



22 november 2009
Efeziërs 1:17-19

GOED LICHT BETER ZICHT Kijken met de ogen van je hart

Wie niet goed (meer) kan zien gaat naar de opticien, de optometrist of de oogarts. Zo laat je je helpen om weer beter zicht te krijgen. Paulus' gebed in Efeziërs 1:17-19 draait om meer licht en beter zicht:

Gebed

Zo kunnen we het gebed van Paulus zelf op een persoonlijke manier bidden: "God van onze Heer Jezus Christus, vader van alle luister, schenk ons een geest van inzicht in wat geopenbaard is, opdat wij u zullen kennen. Verlicht ons hart, zodat wij zullen zien waarop wij hopen mogen nu u ons geroepen hebt, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven" (Ef. 1:17-19).

De vader van alle luister

De God van Jezus Christus (de God dus die we uitsluitend en op een

unieke manier leren kennen door de openbaring van Jezus Christus) wordt op een speciale manier aangesproken: vader van alle luister (*kabod*). Je zou ook kunnen zeggen: de heerlijke, luisterrijke Vader. God is een God van heerlijkheid. Hij is een en al lichtgevende uitstraling en heilige glans.

Geest van inzicht

Als we willen weten waar het leven dat hij geschapen heeft om draait, dan hebben we zijn Geest van inzicht nodig. Waar vinden we onze levenswijsheid? Er is zoveel voorhanden aan informatie op internet, boeken, psychologische en spirituele magazines - zoeken we ook nog de Geest van inzicht en wijsheid (*sophia*)? Zijn we vertrouwd met of vervreemd van de openbaring? Legt de geestelijke wijsheid het misschien af tegen menselijke wijsheid (1 Kor. 2:11-15)? Deze wijsheid is meer dan informatie en overtuiging, maar is ten diepste gelegen in het 'kennen' van de glorievolle God: het gaat om een liefdevolle en persoonlijke verbondenheid met de Vader van Jezus.

Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen.

(Efeziërs 1:17)

Ogen van het hart

Letterlijk luidt het gebed zo: 'Verlicht de ogen van ons hart'. Ons hart heeft ogen. Maar er bestaat de mogelijkheid dat we met ons hart slechtziend zijnd, of zelfs blind. Dan zien we niet (meer) wat er werkelijk toe doet in onze levens. Dan raken we gefocust op onszelf, op ons ego. In onze samenleving een narcistische 'spiritualiteit' overheersend aanwezig: we zijn vol van onszelf, verliefd op ons eigen spiegelbeeld, en vergeten dat we, als beeld van God, voor alles een afspiegeling mogen zijn van de Zoon van God. Daarom moeten we 'naar buiten' leren bidden zodat we met de verlichte ogen van ons hart zien waar het God om te doen is: *goed licht - beter zicht*.

Drievoudig uit-zicht

De Geest is onze oogarts die ons met ons hart leert zien wat eeuwigheids-waarde heeft:

(1) Wat we mogen hopen: we zijn geroepen, 'vol liefde uitgekozen' (Ef. 1:4), geroepen uit de dood tot het leven in Christus. We kunnen niet leven zonder hoop, zonder uit-zicht op de toekomst die ook nu al naar ons toekomt in een leven dat geneest

en waarin vrijheid gaat stromen. Geloof en liefde (Ef. 1:15) kunnen zonder hoop ook niet tot ontplooiing komen.

(2) Wat de luister is die we zullen ontvangen: de luister van de Vader is dankzij Christus ook onze luister. We delen nu al in de glorie die we straks voluit zullen ontvangen. Glorie is: de heerlijke uitstraling van Jezus. Hoe meer de ogen van ons hart daarop gericht zijn, hoe meer we ook zelf zullen gaan stralen (vgl. 2 Kor. 3:18). We ontdekken steeds meer onze totaal nieuwe identiteit: we zijn kinderen van God. Heerlijk! Een rijkdom waarbij alle aardse schoonheid verbleekt!

(3) Wat de krachtige werking van Gods macht is: deze kracht hebben we als ze geloven. Het is de opstandingskracht van Jezus Christus. Alle woorden voor 'macht' worden hier gebruikt om het overweldigende ervan te proeven. Deze kracht wordt zichtbaar in zwakheid (2 Kor.12:9-10).